

# Ella og Alfred

20. Januar 2018

# Bryllup



Mel.: Katinka, Katinka.....

1.

Til Ella og Alfred vor hyldest nu går,  
i kirken de kære blev viet,  
de to har for evigt i fremtidens år,  
hos præsten sit **Ja** begge gi'et.  
Fra dengang de mødtes til kærligheds spil,  
mod ægteskab tilløb dog måtte der til,  
men 10 år er længe, hvis ellers man vil,  
nu har de sat prik over i'et.

2.

I modetøj Ella slog folderne kækt,  
som pendler gik turen mod Strøget,  
tid tider i toget hun følte sig stegt,  
og intet var lige i øjet.  
Hun rask en beslutning på skinnerne tog,  
og vupti stod Ella som ny pædagog,  
med unge og gamle er kær dialog,  
og vi har i støvet os bøjet.

3.

Fra Sydsjælland Alfred til Vandløse kom,  
ihærdig han var, tør vi sige,  
den hulde mø Ella han sværmede om,  
for hun var sgu dejlig en pige.  
Hver dag han fra jobbet som gæst var solid,  
hos Ella i favnen der ofte var bid,  
og efter et halvt år så blev hun gravid,  
jo Alfred forstod vist at snige.

4.

Til verden kom Julie, en datter så kær,  
igen gjorde Alfred sit bedste,  
så storken kom sidenhen uden besvær,  
som datter blev Ida den næste.  
Lidt hårdt for "den gamle" med pigerne små,  
så vejret han tabte til tider derpå,  
et held ung en kone at Alfred kan få,  
af stress ej lod Ella sig kvæste.

5.

Som udlært rosinpiller Alfred er kendt,  
det samme er svigerfar hjemme,  
men Alfred på andet i livet var tændt,  
så han lod sit indre bestemme.  
Som køkkenchef derfor han nu tager fat,  
med alt til hotellet er han sysselsat,  
i knæene Alfred vist sjældent går mat,  
man ej hans gåpåmod kan tæmme.

6.

Hvor kragerne vender, der havde de bo,  
ja det var langt ude på landet,  
i Støvringe city det sagde spar to,  
der kunne de ret gå på vandet.  
Mathilde så ankom og bankede på,  
til hende de husly da måtte begå,  
af glæde der jublede begge de små,  
for sammenhold hurtigt blev dannet.

7.

Som Old Boys i fodbold har Alfred talent,  
han fyrer dén af på en bane,  
at hænge i bremsen til tider er hændt,  
men halvleg den tredje en vane !  
Mens Ella som løber hun raskt spurter bort,  
til husbehov dyrker hun gerne sin sport,  
og cykle det kan hun som var det akkord,  
hun jorder enhver karavane.

8.

I Vildløse parret gør gerne visit,  
for de familiære er begge,  
med mor snakker Ella om medgang og shit,  
mens smøger vi tænder på række.  
Sparsommelig Ella er født af gemyt,  
og ødsler sin formue sjældent på nyt,  
at Danmark har krise hun blot dømmer Yt,  
sin købelyst lader hun svække.

9.

På Facebook er Ella det ukendte blad,  
mens Alfred online er hver tide,  
han downloader 80'er-musikken så glad  
og pumper enhver hjemmeside.  
Det er "**Som Jeg Siger**", et kækt tungemål,  
på Internet Alfred kan snildt gøre kål,  
bag tasterne har han en vilje af stål,  
og slet ikke ude at skide.

10.

*Hør Ella og Alfred, I kæreste to,  
I nu har papir på hinanden,  
vi ønsker Jer **lykke** i fremtidens bo,  
ja selv hvis I sveder på panden.  
Et **Hur-ra og Leve** for dejligt et liv,  
husk sammen at kæmpe hvis modvind er stiv,  
sådan kærligheden får ret perspektiv,  
**tillykke** til hustru og manden.*

Kærligst mor, far, Yrsa, Linda, Hubert og Nora

